

Voorzitter,

De ChristenUnie heeft niet de illusie dat vanavond de kloof tussen voor- en tegenstanders van de zondagsopenstelling gedicht wordt. Wel wil ik u graag meenemen bij de verschillende motieven waarom de ChristenUnie tegen dit initiatiefvoorstel van D'66 is.

Allereerst iets over:

Christelijke en liberale uitgangspunten over de zondagsrust

Het verschil over de invulling van de zondagsrust tussen christenen en liberalen en anderen die dit in hun vaandel hebben staan, lijkt groot te zijn. Enerzijds de principiële benadering van de zondagsrust en anderzijds de vrijheid om te doen en laten wat je wilt op zondag. Toch ook vandaag worden christelijke normen en waarden door verschillende politieke stromingen breed gedragen. Neem b.v. het veroordelen van diefstal en doden zoals beschreven in het wetboek van strafrecht. Genoemde misdrijven zijn rechtstreeks afgeleid van de Tien Geboden uit de Bijbel. En laat nu tussen die tien geboden ook het vierde gebod staan over zondagsrust. Liberalen en anderen die de volledige vrijheid aanhangen zullen zeggen dit vierde gebod is niet meer van deze tijd en dus inmiddels achterhaald.

Waarom nu op zondag je onthouden van alle wekelijkse bezigheden en tijd te nemen voor een gezamenlijk rustpunt door b.v. naar de kerk te gaan, je familie of vrienden te bezoeken, te genieten van de natuur etc. maar nu even niet te gaan winkelen zoals we dat al de hele week kunnen doen?

Kent u die sketch van Youp van 't Hek uit de jaren tachtig over banken die steeds maar aan de mensen geld willen lenen en nog eens lenen en blijven lenen en uiteraard moet er later ook betaald worden. De mensen werden een beetje gek gemaakt om maar te blijven consumeren. En voorzitter dat beeld kwam nu ook bij mij boven drijven over nog meer uren open zijn om maar te moeten kopen en nog eens kopen. We hebben al zes dagen de mogelijkheid en ruim 70 uur maar het is kennelijk nog niet genoeg dus doe er nog maar een aantal uur bij.

Ik sprak laatst nog een plaatselijke middenstander in Bleiswijk die absoluut niet blij was met dit voorstel en dat had niets met religieuze motieven te maken. Hij had nu op zondag een dag vrij waarop hij met anderen zijn bromfietstour met oldtimers kon maken. Maar met een ruimere openstelling van de winkels kan hij dit wel vergeten m.a.w. ondernemer Henk zat absoluut niet op dit initiatief te wachten. Hij wilde ook wel eens een dag vrij hebben en een dag dat ook zijn andere makkers vrij zouden zijn.

Oneerlijke concurrentie

De ChristenUnie is er ook niet van overtuigd dat met dit voorstel de omzet echt omhoog zal gaan. Je hebt als consument het een en ander in de supermarkt nodig en dat haal je wekelijks op en op welke dag dat is dat zal niet zo gek veel in de omzet uitmaken. Wie hier wel last van gaan krijgen dat is de **kleine** plaatselijke middenstander, de slager, de bakker en al die anderen die principieel of praktisch niet op zondag open zijn of willen zijn. Zij zullen gaan merken dat er een vermindering van omzet gaat plaatsvinden en dat dit naar de **grote** jongens, de supermarkten zal wegvloeien. Trouwens de noodzaak om de winkels op zondag open te doen komt vooral uit de hoek van de supermarkten en niet uit de hoek van de consumenten. Dat is op de afgelopen hoorzitting overduidelijk gebleken want zij waren massaal afwezig.

Arbeidsvoorwaarden

In de discussie over de vrijheid voor het personeel of zij wel of niet op zondag willen werken werd gesteld dat niemand dat verplicht zou worden. Nu, dat zal dan zo zijn voor werknemers die nu al in dienst zijn maar de ChristenUnie is er niet gerust op dat dit ook voor de toekomst zal gelden. Ga je straks solliciteren dan is natuurlijk één van de vragen: “wil je op zondag werken” en bij een negatief antwoord is het niet zo moeilijk voor de ondernemer om dan toch die andere kandidaat te kiezen. Trouwens de extra verdienste van 200% om op zondag te werken zal er heel snel afgaan. Het eerste signaal stond twee weken geleden al in de krant en binnen een jaar zal deze extra beloning tot het verleden behoren.

Overlast omgeving

Voorzitter, als laatste argument wil ik u noemen de overlast die deze uitbreiding met zich meebrengt, vooral in de kernen van onze gemeente. Extra geluid voor omwonenden bij het bevoorraden van de winkels, extra parkeerbehoefte voor consumenten en dat soms op plaatsen waar normaal gesproken kerkgangers hun auto parkeren.

Samengevat, voorzitter, de ChristenUnie vindt de regelgeving uit de Winkeltijdenwet van 1951, waarbij winkeliers door de overheid beschermd werden om steeds maar altijd open te moeten zijn, nog steeds een goede zaak. We moeten niet willen dat we dag en nacht maar kunnen consumeren. Geniet van uw rust en maak er een zinvolle zondag van!

ChristenUnie, André Nieuwlaat